

Campaigns 2012 nr 6



Nieuwsbrief Heynen Transport

Nieuwsbrief Heynen Transport 2012, nr. 6 (Sinterklaas-special)

'Huishoudelijk':

Aanbieding van onze sponsor, 100% korting (da's voor niks!) op een telegram van de Sint (in samenwerking met Sinterklaas himself ;)).

Op www.sinterklaastelegram.nl kun je aan de Sint vragen om een persoonlijk telegram te sturen naar je (klein-)kind, neefje/nichtje enzovoort.

Je kunt er ook een chocoladeletter en één of meerdere cadeautjes aan toevoegen.

De Sint schrijft dan een mooie tekst en stuurt zijn telegram via de post naar de ontvanger.

Ik beloof je: kinderen vinden het **fan-tas-tisch** om een 'brief van Sinterklaas' te krijgen, en al helemaal als er ook nog eens cadeautjes bij zitten!

(de cadeautjes zijn helaas niet gratis).

Als je bij het opgeven deze kortingscode invult : SNT100 dan wordt er automatisch € 6,95 van het totaalbedrag afgetrokken.

Een standaard telegram zonder cadeautjes kost € 6,95.

(pssst: de website-Piet heeft een foutje gemaakt en dus kun je de kortingscode zo vaak gebruiken als je maar wilt! ssssjjjjttt!)

Over de site:

Om even in Sinterklaasfeest te blijven; dit zijn de foto's die ik uit ons familiearchief heb gehaald m.b.t. Sinterklaas bij Heynen.

Maar er zijn toch nog wel meer mensen die foto's hebben gemaakt bij het Sinterklaasfeest in de kantine?



ikzelf word toegesproken

door de Sint. En ik maar bang zijn dat ik mee moet in de zak!

Het mooie van deze foto is, dat ik 15 jaar na de foto mijn werkplek had op EXACT dezelfde plek alwaar de foto gemaakt is! Wie had dat toen kunnen denken!

Links om de hoek stonden de telex-machines te ratelen. Ik stuurde elke week naar de wijnboeren in Frankrijk telexen met lijsten van partijen die we voor Edah moesten laden.

De wijnboeren lieten dan weten dat het klaarstond en we maakten er vrachten van en planden ze in.



Mijn zus Ilse op schoot bij

Sinterklaas. Zij was niet zo bang als ik zie je wel!



Nog een keer Ilse van Hoof.



Vorige keer vroeg ik of iemand de

Sint en Piet herkende.

Dit is wat ik heb kunnen uitvinden: Soms was Sinterklaas Jan Nijman, een broer van de vrouw van Cees Heijnen. Het kan ook Jan Buys zijn, die deed het in die jaren ook wel eens. Ad Hopstaken deed het veel later ook wel eens. Al jaren maakt de PV nu gebruik van een echte Sint.

PLAQUETTE, DEEL TWEE:

Verder kreeg ik te horen dat de plaquette die ik heb gekocht, een replica is! Waarom er een replica is gemaakt, dat is me nog niet helemaal duidelijk.

Misschien kunnen we dat ooit nog eens teruglezen in de nieuwsbrief....

In mijn gedachten was hij ook zwart met brons, zoals hij daar jarenlang hing boven de bank in de ontvangthal. Maar mijn herinnering klopt ook niet: de kopie is een exacte kopie.

Eindelijk heb ik het probleem van de lege plekken in de map 'nieuwe foto's' op kunnen lossen. Verdere wijzigingen en verbeteringen staan nog op het programma.
En als je nog goede ideeën hebt, dan hoor ik ze graag!

Mocht je nog mensen kennen die de site nog niet weten te vinden, vertel het ze dan aub?
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Nieuwe foto's:

Wat hebben we de afgelopen weken erbij gekregen? Een mooie mix van foto's van rijdende auto's, een foto bij Massive, enkele krantenartikelen, een pagina uit een Roosendaals jaarboek, een stuk of wat foto's uit mijn album, en een Brabantia-auto met Philips-oplegger. Ik wilde in deze nieuwsbrief een oproep doen voor meer Brabantia foto's. Maar ondertussen heb ik er nog een heleboel ontvangen! Deze komen allemaal over een paar dagen online.

Blijf vooral zoeken naar foto's die je kunt/wilt/mag delen met de rest van de collega's :)
Als ik zie dat er net weer 14 Brabantia foto's ingestuurd zijn (bedankt Walter van Meer), dan moeten er nog vele honderden foto's zijn die we nog niet hebben!

Dit was het voor deze keer!

Groeten,

Rob
