

Campaigns 2012 nr 4



Nieuwsbrief Heynen Transport

Nieuwsbrief Heynen Transport 2012, nr. 4

'Huishoudelijk':

Op 23, 24 en 25 Oktober ben ik een paar daagjes in Roosendaal. Ik heb dan mijn mobiele scanner bij me.

Als je foto's hebt in een album, of losse foto's, die je op de site wilt hebben, dan kan ik bij je langskomen om ze in te scannen.

Mail me dan even voor een afspraak aub!

Bij het gemeentearchief in Roosendaal heb ik laatst tientallen kopieën gekocht van bouwvergunningen en vergunningaanvragen, voor de gebouwen aan de Ettenseweg en de loodsen aan de Protonweg en Nucleonweg.

Alles moet eerst ingescand worden, dat duurt nog wel een hele poos. Het wordt wel leuk materiaal om te bekijken want ik denk dat niet velen van ons het eerder gezien hebben?

Over de site:

- Af en toe zijn er mensen die het niet lukt om foto's te uploaden. Stuur ze dan gerust naar mijn mail robvanhoof@live.nl.

- Ook in de nieuwsbrief kan iedereen een oproepje, verhaaltje of vraag plaatsen. Heb je iets wat je geplaatst wilt zien in de nieuwsbrief, mail me dan op robvanhoof@live.nl.

- Ik zou iedereen willen vragen om mee te helpen om de omschrijvingen/titels van foto's te verbeteren als ze niet goed zijn.

Als je een verbeterde omschrijving wilt, dan kun je die naar mij mailen. Wel even vermelden aub om welke foto het gaat.

- Hopelijk krijgen we het binnenkort voor elkaar dat mensen ook rechtstreeks commentaar kunnen toevoegen aan elke foto.

Maar dat is nog niet zo makkelijk ben ik achtergekomen...

- Wie weet wie het jochie op de foto is?:

Jong Geleerd.....??



- Mocht je nog mensen kennen die de site nog niet weten te vinden, vertel het ze dan aub?
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Nieuwe foto's:

De 1500e foto is ook binnen! Nu op weg naar de 2000 stuks. Dus laat ze maar komen zou ik zeggen :)

Deze keer weer een mooi stel nieuwe plaatjes: een aantal foto's van H.C. Heynen, oftewel 'Broer' Heijnen. Later overgenomen door zijn zoon Ad Heijnen.

Ze hadden ook eigen werk, naast het charterwerk voor Heynen, onder andere voor de Suiker Unie.

Verder nog een mooie foto van een Penske auto met kapotte spiegel, en een plaatje van de eerste globetrotter van Nederland, van Jan de Rijk.

Ik heb trouwens toen ik 15 jaar was een tijdje bij Jan de Rijk gewerkt, auto's wassen. Met die globetrotter ben een aantal keren meegereden, luchtvracht vervoeren tussen Frankfurt, Parijs, Amsterdam.

En ik heb nog een aantal foto's geplaatst, waaronder eentje die gebruikt is in een krantenartikel over de overlast die parkeerde vrachtwagens in Roosendaal veroorzaakten. Het zou mooi zijn als we nog wat meer krantenartikelen zouden vinden. Ik weet nog dat er eens een artikel in het BN stond dat er een paar auto's van Heynen vast kwamen te zitten omdat ze een binnendoorweggetje namen om een blokkade te ontlopen, haha!

Blijf vooral zoeken naar foto's die je kunt/wilt/mag delen met de rest van de collega's :)

Dit was het voor deze keer!

Groeten,

Rob